

VIERING 28 FEBRUARI 2016

" IN BROOD DELEN LIGT MIJN DIEPSTE SPIRITUALITEIT "

WELKOM

LIED: God van mensen blz. 34

DUIDING

Makkelijk gezegd "Geef ons heden ons dagelijks brood"...terwijl het gevulde broodmandje reeds op de ontbijttafel staat.

Maar wat met het brood dat mijn naaste ontbeert?

Rabbi Israël Salanter zei hierover :

"Mijn brood is een materiële zaak maar het brood dat mijn naaste ontbreekt is mijn hoogste spiritualiteit."

Met deze woorden krijgt de honger van mijn naaste, van mijn broeders en zusters, wel een heel diepe betekenis en wordt "laten verhongeren" en "uithongeren" een grote zonde.

Waarom is er zoveel honger in de wereld?

Door schaarste? Door armoede? Door verkwisting? Door de klimaatverandering?

Door hebzucht van een aantal 'bevoorrechten'?

Door gebrek aan liefde?

En welk aandeel of medeverantwoordelijkheid hebben onze politieke leiders, hebben wij, ieder individueel, in deze hongerproblematiek?

Ik mag niet oordelen over het brood van de ander.

Ongetwijfeld bidden ook vele 'armen' 'voor hun dagelijks brood.

Zijn wij dan niet bevoorrecht en ligt hierin misschien een opdracht, een kans om goed te doen, om spiritueel te groeien?

Over 'brood' en 'honger' is zoveel te vertellen maar zolang onze woorden enkel uit ons hoofd komen zijn ze waardeloos. Woorden uit ons hart zullen ons aanzetten tot liefdevolle daden.

Laten we vooral niets vanzelfsprekend vinden.

Het minste wat wij kunnen doen is de Heer elke dag opnieuw oprecht danken voor ons dagelijks brood en daarbij verder kijken naar de wereld wat verder van ons en tot actie overgaan, hoe eenvoudig die actie ook moge zijn.

Broederlijk delen richt dit jaar zijn aandacht op Columbia.

In het zuidwesten van het gewelddadige Colombia wordt het elke dag moeilijker om te overleven. *(We zullen straks in de film dit Colombiaanse verhaal mee beleven)*

Kleine boeren worden van hun grond verdreven om plaats te maken voor de aanleg van een stuwmeer, grootschalige bouwprojecten of de inplanting van chemische bedrijven.

Steeds meer landbouwgronden worden bedreigd door toedoen van de overheid, grote bedrijven en zelfs door gewapende groepen.

De gevolgen zijn rampzalig.

De natuur wordt vernietigd, het drinkwater vervuild en de aarde onvruchtbaar.

Voor zeer vele Colombiaanse families is hun grond hun leven.

Maar de mensen leggen zich niet neer bij de gang van zaken.

Het symbool van dit verzet is **de baston**, een staf of een stok met kleurige linten. (*Hij staat hier voor ons*)

De baston staat voor: **autoriteit als uitnodiging om in dialoog te gaan.**

Tegen lid van de guardia indigena versiert zijn **baston met rode en groene**

linten. De rode kleur verwijst naar de slachtoffers die gevallen zijn in de strijd voor hun leefgebied.

De groene kleur verwijst naar de natuur en de hoop op een goed leven voor de inheemse gemeenschappen.

Wij willen ons verbinden met het onrecht dat hen wordt aangedaan, met het engagement van de gemeenschappen en met hun geweldloos verzet.

Gebed om verzoening:

- leven is als samen eten van hetzelfde brood, zonder spreken weten wat de ander proeft en voelt,

Is samen door het leven gaan: omdat we soms niet samen door het leven durven of willen gaan

-leven is de boterham verdelen, is aan de ander geven waar je zelf naar vraagt....

Het is uw tijd en uw bestaan verkrumelen: het "IK" kan alleen in

GEMEENSCHAP" bestaan:

omdat we niet altijd in gemeenschap willen bestaan en leven

- leven is

begrijpend eten van het brood dat Hij ons gegeven heeft, Hij die eeuwig leven is.

Eten en ook weten dat Hij ons leven blijft geven,

zelfs als is de laatste straal zon in de donkere nacht verdwenen :

omdat we nu en dan daaraan twijfelen

Openingsgebed - samen

Midden in de overvloed die ons bedwelmt en het gedreun dat ons overstemt, dringt uw stem tot ons door, roept op en nodigt ons uit om ons hart om te keren.

Maak ons ontvankelijk en bereid om nieuwe wegen te gaan.

Dat wij " nee " zeggen tegen wat aanlokkelijk klinkt maar vals is, en " ja" aan wat uw droom is voor deze wereld.

Laat het zo zijn vandaag en alle dagen die komen. Amen

Lezing

Dit is het zand uit de rivier

Dit zand dient om te bouwen, om onze huizen te maken.

Dit is het goud dat wij hebben.

Dit zand dient niet om goud uit te zeven, om winst mee te maken,
die verdwijnt in andermans zakken.

Dit is ons land.

Om ons voedsel te verbouwen, om onze kinderen te voeden,
dit is het goud dat wij hebben.

Dit land is niet voor een paar mensen, met hun vergif, met hun machines, met het
groene monster.

Dit is ons zand.

Dit is ons land.

Van iedereen.

Voor iedereen.

Evangelielezing: Lucas 4 , 1- 13

Lied: Voor mensen die naamloos blz. 43

FILM Campagnevideo Broederlijk Delen

Voorbeden:

Dank U goede God, vader-moeder, om ons dagelijks brood, om menswaardig te
mogen leven.

Elke dag kan het ons ontbreken aan waardering, aan liefde, aan warmte en
veiligheid ; dingen die we *broodnodig* hebben.

Bidden wij om moed, inzet en goede wil om brood te zijn voor de anderen.

EVEN STILTE

Dank U goede God, vader-moeder, om het brood dat mensen met elkaar verbindt.
Brood kan ook een mens met God verbinden.

Dan wordt dat stukje brood een teken dat Hij ons *broodnodig* heeft om zijn
wereld nieuw leven in te blazen, om gist te worden in het deeg dat morgen brood
zal zijn.

EVEN STILTE

Dank U goede God, vader-moeder, om de steun die wij kunnen geven aan de
boerengemeenschappen in Colombia

Dat zij in verbondenheid met elkaar, bestand blijven tegen de bedreiging van het
grote geld en weerstaan aan de druk om hun grond te verkopen.

Dat zij durven blijven opkomen voor hun recht op grond en het recht om die grond op hun manier te bewerken.

EVEN STILTE

Dank U goede God, vader-moeder, dat wij de kans krijgen om met Jezus 'heen' te zeggen tegen het overbodige en wat zo aanlokkelijk klinkt, maar vals is

Help ons ja te zeggen aan wat uw droom is voor deze wereld. AMEN

EVEN STILTE

pauze - tafel klaarmaken- omhaling voor broederlijk delen

Tafelgebed:

V: Gezegend Gij, die ons de aarde gegeven hebt om te bewonen, niet om uit te wonen.

A: Gezegend Gij, die ons met lucht omgeven hebt om van te leven, niet om te vervuilen.

V: Gezegend Gij, die ons omringd hebt met bomen en planten om te eten van hun vruchten, om te rusten in hun schaduw, niet om te verwoesten.

A: Gezegend Gij, die ons de dieren hebt geschonken, het vee op het land, de vogels in de lucht en de vissen in de zee, om van te leven en te laten leven, niet om te misbruiken.

V: Gezegend Gij, die ons als mensen aan elkaar hebt toevertrouwd, aan elkaar gelijkwaardig, niet als meesters en slaven.

V: Gezegend Gij, die ons vandaag jouw liefste mensen toont: de armsten van de armen die wel van de aarde willen leven, maar nooit tegen haar in.

A: Gezegend Gij, die ons een tafel hebt aangericht om het dienen te leren, niet het overheersen.

V: Gezegend Gij, die ons door Jezus' handen het brood hebt gegeven om voor elkaar te breken.

Gezegend Gij, die ons door Jezus' handen de beker van vreugde hebt aangereikt om elkaar het leven te gunnen.

A: Gezegend Gij, die ons door Jezus' handen hebt geleerd om zo Jouw schepping en al wat leeft te zegenen. AMEN

Onze Vader p 71

We willen nu, zoals het hier gebruikelijk is, met en voor elkaar het brood delen. Maar vandaag wil ik jullie vragen om te wachten met eten tot dat iedereen bedeed is.

Eventjes vasten dus...

Willen we dan nu in stilte het brood zegenen van onze buurvrouw of buurman...

Laten we ons verbonden voelen, in lief en leed, met elkaar hier aanwezig en met de mensen van Colombia.

Vredewens Heildronk

Bezinning

Laten we dankbaar zijn voor het brood aan ons gegeven.

Laten we bewuster eten van elk stukje brood.

Denkend aan de Colombianen...

Zij moeten strijden voor hun dagelijks brood.

Laten we voor hen bidden.

Laten we hen steunen om met geweldloze kracht, macht en terreur te trotseren

Zodat de kinderen van morgen de vruchten plukken van hun strijd voor eigen akkers,

eigen land, voor grond onder hun voeten.

En nemen we nu ook onze 'baston' in de hand en bidden we :

"Geef heden aan iedereen het dagelijks brood."

Zegening:

Moge de Heer ons daartoe zegenen en ons bewaren

Moge de Heer het licht van zijn gelaat over ons doen schijnen en ons genadig zijn

Moge de Heer zijn gelaat naar ons toewenden en ons vrede geven

Mededelingen

Voorgangers: René, Monique, Josée en Jules