

VIERING HET VEER 24 Januari 2016

"Uw Wil Geschiede op aarde als in de hemel - Insha'Allah - Als 't God belieft"

Lied p 34 God van mensen

Welkom:

Van harte welkom aan op deze viering **"Uw Wil geschiede" - "Als 't God belieft" - Insha'Allah"** . Bijzonder welkom aan de groep moslims uit Heusden-Zolder.

Normaal zouden we vandaag in Hasselt samen met de protestantse kerk en de Ter-Elfder-Ure" gemeenschap van Hasselt een oecumenische viering vieren. Maar omstandigheden in de protestantse kerk zorgden er voor dat we dit jaar "alleen" vieren.

We wilden dan een interreligieuze samenkomst , samen met moslimvrienden die hun visie willen geven op **"Uw Wil geschiede" " Als 't God belieft"** omdat hun **eigen uitdrukking "Insha'Allah" er zo dicht bij ligt**

Daarom begroeten we bijzonder onze vriend Bahattin Koçak van Heusden die graag aan deze viering meewerkte en voor ons geen onbekende meer is. Hij is actief in de Inter-religieuze ontmoetingen en gesprekken Christenen- Moslims, en andere religies, zowel in Limburg als elders in het land. Bahattin geeft ook godsdienstles in de Basisschool van Berkenbos-Heusden. Bahattin is vader van 3 kinderen en echtgenoot van Hij zal ons straks toelichting geven :

Wat in de Koran en in de Moslimgemeenschappen gezegd en bedoeld wordt als ze deze uitdrukking "Insha'Allah" uitspreken.

We zijn ook heel blij dat Jac wil mee voorgaan ipv Odette die zich verontschuldigt. Jac is ook verbonden met de Interreligieuze werking en lid van ORBIT, organiseerde de Interreligieuze Vredeswake in Zolder en zal straks na Bahattin ook een korte overweging meegeven bij het thema van vandaag En om het nog interreligieuzer te maken hebben we Peter Stevens kunnen strikken om met ons te zingen, een psalm, een lied uit de Orthodoxe liturgie en voor zingen in het Tafelgebed. Pieter woont in De Kluis van Bolderberg en bidt en zingt daar met wie wil meedoen: elke maandagavond om 19 uur.

Pieter zingt ook in de Hasseltse kerken in het centrum en in het koor GOSPODI Hartelijk welkom Pieter!

Om deze veelkleurige viering in te zetten steken we de kleurrijke kaars aan/

Duiding van het thema

Zaterdag op een verjaardagsfeestje van een vriendin - bij het afscheid groet ik haar broer en echtgenote die ik elk jaar op dit feestje ontmoet: "Nico, hou je

gezond en taai en wellicht weer tot volgend jaar"... Hij antwoordt me: "Als 't God belooft" zien we ons dan weer..."

Laat ons vandaag "Als 't God belooft" bidden en zingen dat onze de liefde veelvormig en veelkleurig mag zijn...

Lied p 3 "Veelvormig zij de liefde".

Karen Armstrong zegt in haar boek "een geschiedenis van God"

Dus deze 3e bede van het onzevader willen we vandaag overwegen samen met Bahattin en Jac en ik als 3 mystiekers!?!... We zijn 3 mensen die vandaag onze blik op de hemel richten en ons gelaat naar God of Allah en de voeten op aarde hebben.... Te midden van alle ellende en de ontkenning van de zin van de geschiedenis roepen we : **"Onze Vader die in de hemel zijt"** Deze aanspreking leggen Mattheus, Lucas en Johannes in Jezus' mond om Gods vaderlijke liefde kenbaar te maken. Dit was gans nieuw!

Met de bede **"Uw rijk kome"** in December bevinden we ons in het hart van het Onze Vader: Jezus aankondiging van het komende rijk van God was het kernstuk van zijn boodschap en de beweegreden van zijn optreden . Dat kostte hem zijn leven .

Vandaag, gaan we op zoek naar **"Uw Wil geschiede" op aarde als in de hemel"** Maar die bede vraagt, om ons te herinneren aan ervaringen die daaraan vooraf gaan:

Want "Wie zo bidt, gaat ervan uit dat deze wereld niet de wil van God doet en dat de mensheid tegen de Wil van God of Allah in opstand is " schrijft Leonardo Boff in zijn boek **"Onze Vader", een gebed van totale bevrijding**. Inderdaad, de toestand waarin de menselijke geschiedenis zich zeker nu bevindt kan niet overeenstemmen met datgene wat God wil. Het recht wordt met de voeten getreden. Hoeveel mensen kunnen hun eigen levensproject ontwerpen ? Mijn fantasie schiet pijnlijk te kort als ik denk aan al die mensen die hun land ontvluchten, alles achterlaten wat ze opbouwden en droomden . Mensen stikken in hun tranen en zijn door leed gebroken. Al deze toestanden momenteel roepen alle bekoringen van hopeloosheid op. En die zal ik moeten overwinnen als ik wil bidden: **"uw wil geschiede"**.

Om deze bede te kunnen bidden zal ik moeten stilvallen om dit weten af en toe los te laten, mij leeg te maken om te beseffen dat dit Gods Wil NIET is. God blijkt niet de Almachtige te zijn.. Ik zal mezelf moeten loslaten om te kunnen geloven in de kracht van Gods liefde die uitstroomt in de mens en zo naar de samenleving toe, ondanks alle menselijke gruweldaden, kwaadwilligheid Fundamenteel zal ik verbonden moeten blijven met de Godheid om vertrouwen te hebben dat alle kwade wil kan overwonnen worden door Gods barmhartigheid.

Maar ik zoek vandaag toch antwoord op de vraag

"Wat is dan Gods Wil " :

1) dat het Rijk aanbreekt, waar alles goed is, welgevallig en gaaf. ? Wanneer zal dat komen?

2) waar de mens leeft en niet gedoemd is om terug te vallen in de corruptie en godendom van deze wereld: zal dat ooit lukken?

3) waar de mens zich in vertrouwen overgeeft om te kunnen wachten, te luisteren, geduldig en bescheiden, soms gelaten dat het Godsmysterie zal gebeuren in mij, in jou en zo ook in anderen als je zijn wil niet zal weerstaan? Wij willen er een bemoedigende viering van maken!!!

Als gebed zingen we Psalm 4 samen met Pieter .

Lezing: Joh 17, 9 - 21

Ik bid voor hen, niet voor de wereld bid ik
nee, voor wie gij mij hebt gegeven, omdat ze van u zijn
10 al het mijne is van u en het uwe is van mij
in hen ben ik verheerlijkt.

11 Ik ben niet meer in de wereld, zij zijn in de wereld en ik kom tot u
**heilige Vader, houd hen die gij mij hebt gegeven,
Één met uw naam, opdat zij één zijn zoals wij.**

12 Zolang ik bij hen was heb ik hen die gij mij hebt gegeven
één gehouden met uw naam

ik heb gewaakt en niemand van hen is verloren gegaan
behalve de zoon der verlorenheid, en zo wordt de Schrift vervuld

13 maar nu kom ik tot u, en dit alles spreek ik uit in de wereld
Opdat zij mijn vreugde vervuld in zich mogen hebben

14 Ik heb hun uw woord gegeven, en de wereld (orde) is hen gaan haten
Omdat zij niet van deze wereld(orde) zijn, zoals ik niet van deze wereld(orde)
ben

**15 Ik bid niet dat gij hen weghaalt uit de wereld
Nee, dat gij hen behoedt voor de boze**

17 heilig hen toe in waarachtigheid;

Uw woord is waarachtigheid

18 Zoals gij mij in de wereld hebt gezonden, heb ik ook hen de wereld in
gezonden

19 en ter wille van hen heilig ik mezelf toe

Opdat ook zij toe geheiligd mogen worden in waarachtigheid.

20 Maar niet alleen voor hen bid ik

Nee, ook voor hen die door hun woord in mij geloven,

21 dat ze allen één mogen zijn, zoals gij Vader één zijt met mij

En ik met u, dat zij ook één zijn met ons

Opdat de wereld gelove dat gij mij hebt gezonden.

(Anne) Lied Pieter:

(Annie)Toelichting door Bahattin over "Insha'Allah" Insha'Allah

Ik ben blij en dankbaar om deze ontmoeting.

In deze, soms donkere dagen waarin onze wereld al jaren verkeert, wordt het samenleven tussen volkeren, culturen, godsdienstige gemeenschappen en beschavingen zwaar op de proef gesteld. Daarom is een ontmoeting als deze, waarin mensen met verschillende achtergronden elkaar willen ontmoeten om elkaar te bemoedigen en te sterken op de weg van de vrede, voor mij een lichtpunt en van grote waarde.

De mens is opgebouwd uit een aantal aspecten die hem de kracht en macht geven om te functioneren in de wereld. Deze aspecten zijn stuk voor stuk essentieel om zijn handelen vorm te geven.

Een van deze aspecten is "geloven".

Geloven is een fenomeen dat in iedere mens plaats heeft. Geloven is een eigenschap van de mens. Of je nu gelooft in jezelf of in een Schepper, 'geloven' bestaat in alle mensen.,

Enkel al omdat we kunnen en mogen geloven zouden we God/Allah dankbaar moeten zijn. Persoonlijk vind ik geloven één van de beste dingen die ik bezit, omdat ik via het geloof Hem heb leren kennen en zo ook de hele schepping. Via Hem geniet ik van het 'zijn'.

In de islam bestaan er een aantal uitdrukkingen om de bewondering en de dankbaarheid voor de schepper te uiten. Subhan'allah of maash'allah wanneer je iets moois, iets waardevols ziet, elhamdulillah als dankwoord in alles wat je meemaakt en zo ook insha'Allah om je vertrouwen in Hem te verwoorden.

Insha'Allah betekent 'bij Gods wil' of 'met de wil van Allah'. De betekenis is vergelijkbaar met het christelijke Deo volente, Als het God belieft

Het is een Arabisch woordje maar wordt door bijna alle moslims gebruikt. Ook bekeerlingen die geen Turks of Arabisch spreken kennen en gebruiken het woordje.

Het wordt met name uitgesproken bij een toekomstverwachting, bijvoorbeeld een afspraak.

Het kan ook gebruikt worden wanneer men iets wenst wat naar

waarschijnlijkheid niet zal plaatsvinden. In het Nederlands wordt dan

"misschien" gebruikt of "ik hoop het". Het zij Zo... Daarnaast wordt het gebruikt

wanneer men met tegenzin instemt met iets, waar men in het Nederlandse

taalgebruik zou zeggen "als het écht moet...". Het is een misvatting, dat de term

enkel door moslims gebruikt wordt.

In Turkse kringen wordt er soms weleens, na gebruik van het woordje insha'Allah, nog eens nadrukkelijk gevraagd of je het op de Arabische wijze of Turkse wijze bedoelt. Reden hiervoor is het feit dat Arabieren insha'Allah in om het even welke situatie gebruiken, terwijl insha'Allah in de Turkse context veelal wordt gebruikt in situaties zoals ik zojuist vermeldde.

In soera 18 wordt het verhaal van de zeven slapers verteld. Volgens deze soera vroegen enkele jongelingen aan God genade, omdat ze werden achtervolgd door een ongelovige leider. Uiteindelijk kwamen ze in een toestand vergelijkbaar met slaap terecht. De tijd dat zij in deze toestand verkeerden is onbekend.

Volgens de islamitische tradities testten rabbijnen Mohammed op zijn profeetschap, omdat het aantal jaren alleen bekend zou zijn bij profeten. Mohammed antwoordde de rabbijnen dat hij de volgende dag hierop zou antwoorden. Na enkele dagen werd aan hem geopenbaard dat alleen God het antwoord weet. Ayaat 23 en 24 vervolgen met:

Volgens tafsir, de interpretatie van deze Kor'an verzen, mogen mensen niet zeggen dat ze iets de volgende dag gaan doen zonder de toevoeging *Insha'Allah*. Het insha'Allah kan teruggeleid worden tot de kadar. Volgens de meeste theologen heeft de mens een vrije wil, maar de uiteindelijke beslissing ligt bij God.

Insha'Allah is een woord dat je geloof in God/Allah benadrukt. Inshallah betekent dat je hoopt dat er een goed einde zal zijn.

Hoop laat jou geloven in een goed einde, hoop laat een mens daadwerkelijk werken om doelen te bereiken. Als jij en ik geen hoop hebben, zullen we nooit ons best doen om iets te bereiken, en daarom zullen we ook niets bereiken! Zonder hoop zou de mens nooit ontwikkeld zijn, zonder hoop zou de mens nooit leven. Hoop is de drijfveer geweest voor alle ontwikkelingen en bewegingen die in de gehele geschiedenis van de wereld hebben plaatsgevonden.

Insha'Allah geeft hoop, zowel aan degene die het zegt als aan degene die het hoort.

Insha'Allah is vertrouwen hebben in Allah en ook een soort van toevertrouwen aan Hem. Je belooft iets, maar het resultaat verbind je met Zijn wil. Als Hij het wil, **Insha'Allah**... Als het resultaat positief is, besef je dat het Zijn wil was, omgekeerd besef je dat het juist niet Zijn wil was. Je kan hier dieper op ingaan en je afvragen waarom Hij het zo wou. We weten allemaal dat toeval niet bestaat en alles een reden heeft.

Kortom, de Kor'an legt consequent de uitdrukking "als God het wil" of een equivalent in de monden van de mensen, en reflecteert ze naar Allah, die Heer is over alles. Denk maar aan de Kor'anverzen die ik eerder heb gelezen. Belangrijk is dat we beseffen dat Hij nergens zegt 'als IK het wil'. Volgens sommige theologen heeft dat te maken met het ego van de mens. Vele gelovigen, vooral soefisten, zijn van mening dat er in het woordgebruik van de Kor'an ook een belangrijke boodschap betreffende het ego schuilt. Allah spreekt ook altijd van 'Wij', in de Kor'an (nochtans is er maar één God), met als boodschap dat we in ons doen en laten ook beseffen dat het niet IK is die iets doet of succes behaalt, maar veeleer door toedoen en toelaten van Hem. **Insha'Allah** verwijst ook naar

~~dit puntje~~
Vraagstelling

"Laat uw wil gedaan worden"

"Uw wil geschiede werd vaak ingeroepen wanneer mensen gebeurtenissen overkomen waar ze niets tegen kunnen doen.

Natuurrampen worden in het Engels omschreven als "acts of God."

Een God die de natuurrampen en zelfs oorlogen veroorzaakt is een diep verankerd en haast universeel verspreide religieuze wereldvisie die een splijtzwam heeft gelegd tussen gelovigen en wetenschappers.

De uitdrukking "de mens wikt, maar God beschikt... zo God het wil... als het God belieft... behoren tot het collectieve taalgoed van christendom, Jodendom en Islam. Het behoort zelfs tot de natuurlijke religiositeit en prechristelijke godsdiensten. Het hing samen met het onvermogen van de antieke mens om causaliteit anders te begrijpen, want voor hem gebeurt niets zonder dat daar een wil achter steekt.

Tot vandaag leeft de opvatting dat Gods invloed op de natuur kan voorgesteld als een vorm van telekinetische energie: Gods brein beïnvloedt de werking van de fysieke wetten en de materie.

Aanvaarding van en overgave aan Gods ondoorgrondelijke wil werden dan ook traditioneel beschouwd als kenmerk van de religieuze mens. Lijden werd ook vaak gekoppeld aan schuld.

Jezus zal dat nooit zeggen in zijn ontmoeting met zieken en lijdenden. Het hele boek Job is trouwens gewijd aan het vraagstuk van het waarom van het lijden. Het lijden van onschuldigen zal atheïsten doen zeggen "Is God almachtig dan is Hij niet goed; is Hij goed, dan is hij niet almachtig".

We moeten de vraag durven beluisteren vanuit de mond van hen die op de brandstapel staan, die naar de gasovens of naar de galg gevoerd worden.

De uitdrukking "uw wil geschiede" slaat voor hen op wat ons te doen staat: de werken van Barmhartigheid volbrengen en dus helpen waar we kunnen...

De God die als een superingenieur de gebeurtenissen stuurt is de facto al lang dood, ook al was dat lang de verklaring voor de gebeurtenissen. Evolutie gaat ook over de vraag welk Godsbeeld hebben we?.. We doen er goed aan de oude

wijsheid van theologen te hanteren die heel goed wisten dat al wat we over God zeggen we meteen moeten toevoegen " en toch is Hij zo niet" of zoals mysticus Eckhart zegt" over God wil ik zwijgen".

De b e d e " uw wil geschiede" verwijst naar wat ons mensen te doen staat: dat mensen in Liefde, rechtvaardig en in zorg voor de zwakken: Gods wil volbrengen. Wie bidt" uw wil geschiede" engageert zich tot liefde.

Eddy Daniels als agnost pleit ervoor dat wij Europeanen het meest positieve punt van de Islam zonder bezwaar kunnen aannemen: *het besef dat de mens niet alles in handen heeft "Inch Allah."* Het vertrouwen van de volksislam en het vroegere christendom is "dat Wie of Wat ook verantwoordelijk is voor de dynamiek van deze wereld, het goed met ons voorheeft."

In zijn miskennis van de transcendente dimensie zit de fundamentele zwakheid van het postchristelijk Europa ... met een blinde aanbidding van de technologie en de cultus van de winnaar, de zelfvergoddelijking van de eigen prestaties en een gevoel van grenzeloosheid... maar wat overblijft is geestelijke armoede. "Westerlingen hebben er intens behoefte aan om" zoals Pascal zegde, "weer toe te geven dat zij soms schrik hebben, omdat zij het op eigen kracht, soms niet aankunnen."

Wij moeten daarom weer het hoofd leren buigen en toegeven "**uw wil geschiede**"
Inch Allah:

Dan ontmoeten we de Allah ar-Rahim ar-Rahman: de Barmhartige Erbarmer. Een God die ons geen garantie biedt maar ons wel verleidt tot leven en dus risico's nemen.

Daarbij slaan we drie vliegen in één klap:

- wij keren terug naar onze eigen traditie,
- tegelijk stellen we ons open voor het positieve in de traditie die van elders komt
- én wij verwerpen de vervreemding zowel in onze eigen als in die vreemde traditie...

Bronnen:

Peter Schmidt: Ongehoord. Christen zijn volgens de Bergrede. Davidsfonds Leuven 2008

Eddy Daniels: De open samenleving en haar nieuwe vijanden. Uitgeverij Aqua Fortis 2005

R. Burggraave: Hoog tijd voor een andere God. Bijbelse gronden naar de ziel van ons mens-zijn.

Davidsfonds Leuven 2015

Voorbeden: 7 kaarsen aansteken op de Menora door 4 lezers.

Lieve wijzen uit het Oosten:

- Zeg ons dat we moeten opstaan om dringend van bij Herodes en zijn Paleis weg te gaan - op zoek naar mensen in de stal in 'Bethlehem', een 'Huis van Brood' .

- Neem mij op sleeptouw en leer mij wat het is: rusteloos op zoek gaan de nieuwe mens in mij en naar de nieuwe wereld rondom mij, waar plaats is voor ieder, en brood en werk en mensenrechten toegepast.
- Leer ons hoe we samen kunnen optrekken, en onderweg mekaar niet in de steek laten - zeker de zwaksten niet achterlaten of hopeloos verloren laten gaan. Genees ons van ons individualisme, egoïsme en gewelddadigheid.
- Leren jullie ons , hoe die oude wereld van ons eindelijk nieuw kan worden. Leer ons bouwstenen daartoe waarderen en daarin de eerste contouren zien van die nieuwe wereld: *behoorlijk, soepel, stilte, openheid, mededogen, barmhartigheid,*

Dan kan onze bede " uw wil geschiede, insha'allah, als 't God belieft" werkelijkheid worden.

Lied p 20

Tafelgebed: bundel p 38 - 39

Onze Vader

Brood breken en wijn delen

Mededelingen

Vredesgebed en zegening

Overweging van Jalal ad-Din Rumi:

"Het is niet je taak liefde te zoeken, maar wel om in jezelf alle muren te ontdekken die je opgetrokken hebt om haar buiten te houden"

Moge de Heer ons daartoe zegenen en ons bewaren

Moge de Heer het licht van zijn gelaat over ons doen schijnen en ons genadig zijn

Moge de Heer zijn gelaat naar ons toewenden en ons vrede geven (Numeri)

Slotlied: p 26 Ga door!