

VEERVIERING 26 OKTOBER 2015  
**ONZE VADER DIE IN DE HEMELN ZIJT**

**Welkom** en de verontschuldigen noemen.

**Intredelied: God van mensen, vader, moeder, die in 't verborgene zijt. n° 34**

'Onze Vader die in de hemelen zijt' is het thema van onze viering van vandaag.

In het lied van zojuist is er sprake van 'bomen tot in de hemel'.

Het eerste gevoel bij hemel is een gerichtheid naar boven.

Zo zijn er een aantal uitdrukkingen die we regelmatig gebruiken:

'uit den hemel vallen' = je bent er niet bij, je bent niet bij de zaak, je zit ergens anders met je gedachten.

Je kunt iemand 'ophemelen' is iemand bestoefen

'De hemel op aarde' – is de verwoording van een heel gelukkige toestand.

'Hemelse muziek' = heeft ook weer te maken met een innerlijk gevoel van tevredenheid.

Deze benadering geeft aanleiding om de hemel los te zien van het gewone dagelijkse leven want de droom van onze voorouders was na een hard en moeilijk leven eindelijk rijstpap te kunnen eten in de hemel met gouden lepeltjes.

In het scheppingsverhaal wordt hemel en aarde altijd samen vernoemd. Alles was woest en ledig en een en al duisternis; Egbert Rooze, protestantse schrijftkenner – heeft het ons eens uitgelegd. Die toestand was niet levensvatbaar, er was geen ruimte om te ademen en ruimte werd er geschapen door het scheppen van het firmament of de hemel.

Afscherming die leven geeft. Wat gebeurt er in een serre: afscherming tegen koude en wind om de planten meer leven te geven. De kampeertent geeft bescherming om er vrijer in te leven en te slapen.

Is de bouw van onze kerken met grote gewelven niet een uitnodiging tot openheid.

De hemel is eigenlijk de binnenkant van de aarde. Volgende week is het feest van Allerheiligen en Allerzielen. Zijn dat misschien ook feesten die het samengaan van hemel en aarde duidelijk willen maken.

**Lied: Ik zie de hemel opengaan n° 1**

In het bijbelboek genaamd de Openbaring of de Apocalyps is er ook sprake van een hemel. Op eerste zicht lijken dit buitenaardse teksten te zijn terwijl bijbelkenners deze teksten juist interpreteren als oproepen en opkomen voor een andere vrede dan wel de gepromote vrede van het Romeinse Rijk of de Pax Romana. Het gaat over een soort codetaal, een taal die niet direkt door de heersers begrepen werd. Een taal van de weerstand.

**De nieuwe hemel en de nieuwe aarde Apocalyps 21(1-6)**

*Toen zag ik een nieuwe hemel en een nieuwe aarde; de eerste hemel en de eerste aarde waren verdwenen en de zee bestond niet meer. Ik zag de heilige stad, het nieuwe Jeruzalem, vanuit God uit de hemel neerdalen, gereed als een bruid die zich voor haar man heeft getooid. Toen hoorde ik een luide stem, die vanaf de troon riep: 'Dit is de tent van God bij de mensen! Hij zal bij hen wonen. Zij zullen zijn volk zijn, en Hij, God-met-hen, zal hun God zijn. Hij zal alle tranen uit hun ogen wissen, en de dood zal niet meer bestaan; geen rouw, geen geweent, geen smart zal er zijn, want al het oude is voorbij.'*

*En Hij die op de troon zetelt, zei: 'Zie, Ik maak alles nieuw.' Ik hoorde zeggen: 'Schrijf deze woorden op, ze zijn betrouwbaar en waar.' Toen zei Hij tegen mij: 'Ze zijn vervuld! Ik ben de alfa en de omega, de oorsprong en het einde. Wie dorst heeft zal Ik voor niets te drinken geven uit de bron van het water dat leven geeft.'*

De hemel is de verborgen binnenkant van de aarde. Als we op onze eigen vierkante meter ruimte scheppen en geven aan anderen en onszelf dan werken we aan bevrijding.



Schepping is een kritisch begrip, het veronderstelt strijd, niet een oer-situatie waar alles goed was maar de toestand van hier en nu.

Bijbelse verhalen met een scheppingstema zullen dus vaak een element van strijd inhouden. Er moet ruimte gemaakt worden voor een 'bevrijde natuur' waar niet het recht van de sterkste, maar het omgekeerde beoogd wordt: het recht van de minste, van het weerloze, van het kleine. Scheppend ruimte geven aan al wat leeft, weg van het land van benauwdheid.

De meeste bijbelverhalen getuigen van deze houding: mensen tot hun recht laten komen, tot hun recht helpen komen, tot hun recht laten komen.

## **Marcus 2** <sup>1-10</sup>

*Toen Hij enige dagen later in Kafarnaüm was teruggekeerd, en men hoorde dat Hij thuis was, stroomden de mensen in zulk een aantal samen, dat zelfs de ruimte vóór de deur geen plaats meer bood, toen Hij hun zijn leer verkondigde.*

*Men kwam een lamme bij Hem brengen, die door vier mannen gedragen werd.*

*Omdat zij wegens de menigte geen mogelijkheid zagen hem dicht bij Jezus te brengen, legden ze het dak bloot boven de plaats waar Hij zich bevond, maakten er een opening in en lieten het bed, waarop de lamme uitgestrekt lag, zakken.*

*Toen Jezus hun geloof zag, zei Hij tot de lamme :*

*“Mijn zoon, uw zonden zijn u vergeven.”*

*Er zaten enkele schriftgeleerden bij en die zeiden bij zichzelf :*

*“Wat zegt die man daar? Hij spreekt godslasterlijk !*

*Wie anders kan er zonden vergeven dan God alleen?”*

*Uit zichzelf wist Jezus aanstonds dat zij zo redeneerden, en Hij zei hun: “Wat redeneert gij toch bij uzelf ?*

*Wat is gemakkelijker; tot de lamme te zeggen: “Uw zonden zijn u vergeven, of: “Sta op, neem uw bed en loop?”*

*Welnu, opdat ge zult weten, dat de Mensenzoon macht heeft op aarde zonden te vergeven, sprak Hij tot de lamme: Ik zeg u: “Sta op, neem uw bed mee en ga naar huis”.*

*Hij stond op, nam zijn bed en voor aller ogen ging hij onmiddellijk naar buiten.*

*Iedereen stond er versteld van, en ze verheerlijkten God en zeiden : ‘Zoiets hebben wij nog nooit gezien.’*

De dragers brengen de lamme bij Jezus – hij lag neven de weg en hij werd opgemerkt hij werd aangesproken, hij was 'iemand' voor de dragers – zijn wereld ging open omdat mensen hem belangrijk vonden. Bij Jezus kreeg hij aandacht – hij kreeg de voorkeur. Hij kreeg ruimte, hij werd verlost van zijn demonen die hem onderdompelden in uitzichtloosheid van zijn handicap. Die bevrijdende en herscheppende tussenkomst van Jezus was voor de Farizeeën onaanvaardbaar en godslasterlijk.

Jezus liet zich niet van de wijs brengen en zei tot de lamme: “neem uw bed op en ga naar huis”.

Hij stond op lezen we en iedereen was versteld en verheerlijkte God – omdat daar geïllustreerd werd wat blijde boodschap betekent. Gerechtigheid op de eerste plaats voor en door de kleinen.

Dit verhaal van de lamme is een schoolvoorbeeld van wat 'onze Vader, die in de hemelen zijt' concreet betekent. De lamme mocht een stuk hemel ervaren.

- De vluchtelingenstroom van miljoenen mensen laat ons niet koud. Maar eigenlijk weten we ook niet goed waar het allemaal naar toe moet. Een goede bodem om ons angstig te laten maken, waar gretig op ingespeeld wordt. De reporter Rudi Vrancks wees duidelijk op onze eigen verantwoordelijkheid dat we die angst niet mogen toelaten in ons eigen hoofd.

Niemand verlaat zijn land en neemt zoveel risico's met vrouw en kinderen om zo een onzekere en onveilige tocht te ondernemen. Met welke ogen bekijk ik vluchtelingen?

- De schepping is voor iedereen en niet alleen voor de machtigen.

TTIP (trans-Atlantisch handels- en investeringsverdrag) betekent de totale straffeloosheid voor multinationals die voortaan mogen doen wat ze willen. En alles verloopt in het grootste geheim. Zelfs de leden van het Europees parlement hebben geen toegang tot de details van de onderhandelingen.

Een voorbeeld: In de EU geldt: als er gegronde verdenkingen zijn dat een product schadelijk kan zijn, wordt het verboden. Maar in de VS geldt precies het omgekeerde. Zolang de schadelijkheid niet bewezen is, mag het product verkocht en gebruikt worden.

- Hoog tijd om te investeren in mensen in armoede  
Vorige week, de werelddag van Verzet tegen Armoede, gaf geen reden tot vieren. De armoedecijfers schieten in het rood, in Vlaanderen en in België. De vele besparingsmaatregelen treffen mensen in armoede bijzonder hard.
- We spreken over de hemel op aarde maar de hel is veel duidelijker aanwezig dan de hemel. Ook in het scheppingsverhaal lezen we dat alles woestijn was en uitzichtloos bleek. Daar werd ruimte, firmament, hemel geschapen.  
Wij willen meewerken aan die schepping – maar hoe?  
Laat er ons even rond uitwisselen; concrete ervaringen werken inspirerend.

uitwisseling

### **Lied: Spelenderwijs de hemel op aarde n° 35**

#### **Voorbeden:**

Bidden wij dat we ruimte scheppen voor elkaar, zodat de 'hemel op aarde' gestalte kan krijgen. Geef dat we ingaan op de Geest die ons begeestert om bescherming te bieden aan al wie het nodig heeft, vluchtelingen, armen, uitgestotenen...Laat ons bidden

#### **Keer U om naar ons toe, keer ons toe naar elkaar. n° 19**

Bidden wij dat we de moed hebben om op te komen voor de heelheid van de schepping en kiezen voor gerechtigheid, voor de aarde en haar bewoners. Waar de natuurlijke rijkdommen eerlijk verdeeld worden en de gewassen niet gemanipuleerd uit winstbejag.

Dat we de angst niet laten overwinnen, maar hoopvol geloven in een betere toekomst voor iedereen. Laat ons bidden

#### **Keer U om naar ons toe, keer ons toe naar elkaar.**

Bidden wij voor al diegenen die ons zijn voorgegaan en zo de weg gebaad hebben naar bevrijding en scheppende ruimte.

Die licht waren voor de blinde, de lamme oprichtte en die op uitkijk stonden naar de verlorenen. Dat wij hun voorbeeld mogen volgen. Laat ons bidden

#### **Keer U om naar ons toe, keer ons toe naar elkaar.**

#### **Eucharistisch gebed**

**Roep ons op, Vader om heilig en goed te zijn  
zoals het Uw wil is geweest  
op de dag dat Gij de mens geschapen hebt;  
dat wij worden zoals Gij:  
liefde die de wereld schept en draagt.**

**Roep ons op door uw scheppend woord, Vader  
tot kracht en sterkte, dat wij elkaar elke dag  
opnieuw kunnen bezielen en dragen,  
dat wij zoals uw Zoon,  
een steun kunnen zijn voor de zwakken  
en eenzamen op onze weg;**

**Moge het brood dat we delen met elkaar  
teken zijn van uw scheppingskracht in ons.**

**Moge de wijn teken van verbondenheid  
zijn met hen die wij ontmoeten.**

Van een nieuwe aarde  
Verwachtingsmensen zijn geen naïeve dromers.  
Zij leven nu, met open blik  
en beide voeten op de grond.  
Zij hebben weet van wat gebrekkig is.  
Van onrecht, amper recht te trekken.  
Van armoede die aan zijn ziel knaagt.  
En van een wereld die zich neerlegt bij de feiten.

**Daarom zijn zij diegene die zeggen**  
**'Hier is een mens niet voor gemaakt.**  
**Laten wij opstaan.**  
**Kracht blootleggen in elkaar.**  
**Waardigheid gunnen aan de ander.**  
**Vrede nu zichtbaar maken.**  
**Ruimte scheppen voor gastvrijheid.**  
**En zelf teken worden van een nieuwe aarde.** (Kris Gelaude)

### **Onze Vader en vredes wens**

*We delen brood en wijn – drinken op mensen en wensen*

### **Slotbezinning**

Wie anders  
zou de hemel dragen  
dan zij die van de aarde houden  
in een zachtmoedige omarming.

Zij die knielend groter worden.  
De wakenden onder de sterren,  
bewogen door een stem hen ingeschapen  
als hun eigen adem.  
Die niet kunnen, niet willen geloven  
dat van de liefde één korrel vergaat.  
Zwaartekracht houdt hen niet gevangen.  
Licht trekt hen op uit de grond.  
Op een dag is het waar,  
hemel en aarde  
door niets of niemand te scheiden.

En mensen als deze  
vooral opgestaan. (Kris Gelaude)

### **Mededelingen**

**Slotlied: Wonen overal, nergens thuis n° 58**