

Zondag, 22 januari 2017

Oecumenische viering Verenigde Protestantse Kerk te Hasselt, Te Elfder Ure & Het Veer
m.m.v. het koor Kantikune



“Iedereen is van de wereld en de wereld is van iedereen”

Orgelspel: en inoefenen van de liederen.

1. Welkom namens de Kerkenraad van de VPKB Hasselt, de basisgemeenschappen Te Elfder Ure en Het Veer en aansteken van de kaarsen van de Alevieten en de Paaskaars

2. Inleiding op het thema:

Wat valt er voor ons te vieren, nu conservatieve christenen mee aan de basis liggen van de verkiezing van Trump? Zou je religie niet afzweren als onder kreten van Allah al akbar mensen worden omgebracht? Het Rijk Gods van vrede en gerechtigheid lijkt zo ver af ,nog steeds.

Ik moet denken aan verhalen dat wie zijn ziel aan de duivel verkoopt almachtig kan worden. Want Hij of zij wordt niet meer gehinderd door geweten en twijfel , het doel heiligt de middelen en zonder last van wroeging gaat men over lijken.... en wie eenmaal succes heeft en schatrijk is wordt door de massa alles vergeven , wordt zelfs aanbeden door degene die hij of zij verdrukt en misleidt.

P. Freire zegde het al: de macht van de verdrukker is, dat zij het ideaal worden voor hun slachtoffers, zodat die dezelfde afgoden gaan dienen: macht, geld en bezit; goden die hen verdelen en doen vechten tegen elkaar in plaats van elkaar te sterken in een tegenbeweging.

Potentaten en dictators van deze en vorige eeuwen tonen dat je een volk kan knechten en slaan en toch nog aanbeden worden. Want mensen zijn geneigd om de winnaars toe te juichen- om te delen in hun glorie- en de verliezers te mijden- uit vrees om met hen afgewezen te worden.

Zullen met Trump en andere populisten de conflicten in het Midden-Oosten, de vluchtelingenstromen, de opwarming van de planeet, enz... onze democratieën verscheurd worden, de extremen versterkt en het geweld aangewakkerd?

Daarom zijn we hier samen om ons opnieuw te bezinnen over wat ons vandaag te doen staat. Oorlog is, vrede kan zijn als mensen leren om geweld te bezweren.

Er zijn, drie soorten van geweld die in een driehoeksverhouding staan en mekaar versterken zegt de prot. Theologe Dor. Sölle.

- het geweld van de bovenkant, dat economisch en politiek van aard is, dat legitimeert dat sommigen meer waard zijn dan anderen, zodat men superrijken geen grenzen stelt. - er is het geweld van de onderkant: vooral van machteloze gefrustreerden, van in hun ziel gekwetste en ontspoorde jongeren die gefascineerd kunnen worden door geweld. Vanuit leegte in hun ziel worden ze aangetrokken tot geweld dat een roes geeft, hen ongenaakbaar maakt en illusie van macht biedt.

Deze twee vormen van geweld zijn spiegelbeeld van elkaar en roepen elkaar op.

- En dan is er de gewenning en het buigen voor geweld van de burger, van ieder van ons wanneer we ons neerleggen bij dat geweld van boven en onder. Als we capituleren met "ik zal mijn eigen hachje wel redden" of zeggen "ik kan er niets aan doen".

Hoe meer mensen het geweld van de bovenkant accepteren, hoe meer de levenskansen van burgers beknot worden, hoe meer geweld van de onderkant groeit en de samenleving verwordt tot een jungle.

We zien het op heel wat plaatsen in de wereld gebeuren, denk aan Mexico, Somalië, Lybië, Oost-Congo waar het elimineren van de tegenstander de gewoonste zaak van de wereld is. Ook bij het hedendaagse terrorisme blijkt geweld een fascinerende aantrekkingskracht te hebben op ontwrichte mensen.

D. Sölle schrijft "waar het visioen verdwijnt verwildert het volk!" Dan denken mensen dat ze kunnen leven zonder spirituele traditie, zonder utopie en dat kan leiden tot geestelijke verarming.

Zo dreigt de reductie van de mens tot consument en homo economicus wat leidt tot het banaliseren van het bestaan. In een wegwerpmaatschappij is niets meer heilig, niets dat ons uitdaagt om in de ander, en vooral in de arme en de vreemdeling het Mysterie te zien dat me appelleert om uit mijn cocon te treden. Met de dood van God dreigt ook de dood van de mens.

Waar de waardigheid alleen afhangt van de nuttigheid riskeert hij slachtoffer te worden van geweld. Nog erger wordt het als slachtoffers beulen worden die in destructie en verminking een middel zien om wraak te nemen, om een kick of een roes te krijgen.

Destructief geweld kan een duistere mystiek worden voor mensen zonder ware mystiek, waarin "het heersen over" het medemenszijn heeft verdrongen, en waar men verslaafd kan worden zoals bij seksueel misbruik. Als geweld banaal wordt zoals in vele films en games, als kennis niet meer streeft naar wijsheid, als macht niet gericht is op dienstbaarheid, dan is slavernij en lijden dichtbij.

De Bijbelse God die wij hier willen gedenken roept ons tot bevrijding uit zulke vormen van slavernij.

Hij is "Stil geschreeuw" van mensen die lijden en verknecht worden schrijft Sölle.

JHWH, de God van Israël, is geen oorlogsgod die zich toewendt naar wie 'succes en 'macht' heeft maar naar diegene die miserie kent, die vernederd en genegeerd wordt, die onrecht wordt aangedaan enz. Hij is bij de onschuldige slachtoffers van geweld.

Ook Jezus is als een slaaf vernederd en gekruisigd door het systeem van de Romeinse overheersing en hun plaatselijke collaborateurs. Zo is Hij één geworden is met allen die 'stil' moeten zijn in de maatschappij en met hen die opgeruimd worden omdat ze onrecht van machthebbers en misbruik van religie aanklagen.

"Stil geschreeuw" erkennen in ieder die lijdt, U keren tot de kleinen zoals Hij gedaan heeft en gebroken leven helen, dat is onze roeping en daarin zullen we de belofte ontmoeten, een grote liefde vinden: de bron van Barmhartigheid voor onze gebrokenheid.

"Ik kan de liefde van God slechts zien wanneer ik een deel van haar wordt Gij stil geschreeuw Dat wij allen leren het ten diepste in de wereld te horen, daartoe helpe ons degene die ook in ons schreeuwt" (D. Sölle in Mystiek en verzet)

3. Samenzang Openingslied:

WELKE GOD WORDT HIER AANBEDEN

TEKST & MUZIEK CARLOS DESOETE

Welke god wordt hier aanbeden, onrecht wordt als wet beleden.

Hebben. Houden Geld en brood Macht is winst en arm gaat dood.

Wie wil wat hij heeft verkopen, wordt een teken om te hopen?

Wie trekt zich een ander aan, wie wil bij de minsten staan?

Welke god wordt hier aanbeden, vrede wordt met voeten getreden.

Oorlog woedt gestadig voort, wordt ons roepen nog gehoord?

Toekomst is niet meer gegeven, is er morgen kans op leven?

Wie trekt zich een andere aan, haalt ons uit dit land vandaan?

God van liefde, God van leven, God van geven, van vergeven:

Gij die roept: maak ons bereid, dat wij leven wie Gij zijt.

God van mensen, kom bevrijden, voer uw volk naar nieuwe tijden.

Keer de haat en eigenbaat, toon ons aan wiens kant Gij staat.

Woord van God zal weer gebeuren, Licht doet duister openscheuren.

Leven overwint de dood in het breken van het brood. Blinden

zien en doven horen, mensen worden nieuw, - herboren, van verlamming, angst bevrijd aan uw Vrede toegewijd

4. Gebed om vergeving:

L. Levende God, U stoort ons, want U geeft ons als broeders en zusters iedereen in de wereld die uw beeld draagt.

A. Leer ons van onze hardheid hartelijkheid te maken.

L. Rechtvaardige God, wek ons op uit onze zelfgenoegzaamheid, dat wij het geschreeuw horen van miljoenen mensen, die lijden en sterven door uitbuiting.

A. Leer ons luisteren naar uw stem van gerechtigheid.

L. Scheppende God,

Wij plunderen de hulpbronnen van de aarde,
vernietigen soorten planten en dieren per uur,
bedreigen het ecosysteem waarvan ons leven afhangt.

A. Leer ons zien met de ogen van het leven.

L. Barmhartige God,

We plaatsen ons in het licht van Uw nabijheid,
en onder de belofte van een leven in volheid.

Vergeef ons zodat wij weer in een verbond geplaatst worden met u, met de anderen en met heel de schepping.

A. Amen

5. Kantikune zingt: 'Compassion'

6. Gesprek met de kinderen die daarna naar hun eigen dienst gaan, met kaarsje

7. Bijbellezing: Psalm 1, naar Redwasp, Korneel Larnaut, voorgelezen door Rachel. Ik voel me beter
wanneer ik niet luister naar die **praat van haters**
wanneer ik ver van
het slechte **pad** af blijf
en niet te veel met **slechte vrienden** om ga.

Jouw goede raad, mijn Lief, heeft
me **echt blij** gemaakt.
Heel de dag en heel de nacht
denk ik erover na.

Ik voel me als een **boom** stevig
geplant aan de rand
van een **stroom die hem voedt**
zodat hij frisse bladeren draagt
en mooie, **lekkere vruchten**.

Pech voor al die haters!
kijk ze eens wegstuiven
als afval in de wind.

Als iedereen Jouw raad zou
volgen, mijn Lief,
dan **zouden de haters**
geen kans meer maken.
Voor slechte mensen
is er geen plaats meer

als alle goede mensen
samen opstaan.
Jij, mijn Lief, kent het
Goede pad zo goed
Terwijl het pad van de haters op niets uitloopt.

8. Kantikune zingt: Al Kol Ele (Hebreeuws lied, Naomi Shemer / Wannes Van de Velde)

9. Bij wijze van evangelielezing:

“HANDVEST VOOR BARMHARTIGHEID “

Barmhartigheid is mededogen, is meelevens met...

Het principe van barmhartigheid of mededogen ligt aan de basis van alle religieuze, ethische en spirituele tradities. Steeds opnieuw wordt op ons beroep gedaan om alle anderen te behandelen zoals wij zélf behandeld willen worden.

Barmhartigheid is onze drijfveer om ons onvermoeibaar in te zetten voor het verzachten van het leed van onze medeschepselen, om recht te doen aan de onschendbare heiligheid van ieder mens, om een ieder, zonder enige uitzondering, te behandelen met volstrekte waardigheid, billijkheid en respect.

Daarbij hoort de opdracht om er over te waken om nergens leed te veroorzaken door gewelddadig te handelen, door de levenskwaliteit van een ander te verslechteren, door de grondrechten van die ander te misbruiken of te ontkennen, door haat te zaaien, met laagdunkende uitingen over anderen – zelfs over onze vijanden – want dat alles doet de menselijkheid, die wij allen met elkaar delen, geweld aan.

Wij erkennen dat onze levenshouding niet genoeg vervuld is van barmhartigheid, dat sommigen uit naam van hun religieuze overtuiging het menselijke leed zelfs groter hebben gemaakt.

Daarom roepen wij iedere man en vrouw op om:

- barmhartigheid opnieuw tot de kern te maken van moreel handelen en van religie
- terug te keren naar het oude principe, dat iedere aanzet tot geweld, haat of minachting, niet kan vanuit interpretatie of uitleg van heilige geschriften
- garant te staan voor de verstrekking van correcte en respectvolle informatie aan jongeren over andere tradities, godsdiensten en culturen
- positieve waardering te stimuleren van culturele en religieuze verscheidenheid
- bij te dragen aan medeleven voor het leed van alle mensen, ook van hen die wij als onze vijanden aanzien,
- door er meer kennis over te verwerven.

Het is van wezenlijk belang dat wij, in onze verdeelde wereld, barmhartigheid maken tot een duidelijke, verlichtende en dynamische kracht. Indien barmhartigheid geworteld is in de vaste wil om uit te stijgen boven egoïsme, kan zij politieke, dogmatische en religieuze grenzen neerhalen en overbruggen. Binnen menselijke relaties speelt barmhartigheid een fundamentele rol, omdat we wezenlijk afhankelijk zijn van elkaar.

Barmhartigheid voert naar verlichting en is onmisbaar voor het realiseren van een eerlijke economie en een harmonieuze wereldgemeenschap, die in vrede leeft met elkaar.

(Naar *COMPASSIE* van Karen Armstrong)

10. We zingen mee met Kantikune: 'Amar es entregarse'.- Liefhebben is zich inzetten

Amar es entregarse,	Liefhebben is zich
olvidándose de si,	inzetten,
buscando lo que al otro	is zichzelf vergeten,
	en zoeken wat de
	ander
le puede hacer feliz;	gelukkig kan maken;
buscando lo que al otro	en zoeken wat de
	ander
le puede hacer feliz.	gelukkig kan maken.
Qué lindo es vivir, para amar;	Hoe mooi is het te leven om lief te
	hebben,
qué grande es tener para dar.	hoe leuk is het te hebben om te
	geven.
Dar alegría y felicidad,	Blijheid en geluk geven,
darse uno mismo, éso es amar.	zichzelf geven, dat is liefhebben.
Dar alegría y felicidad,	Blijheid en geluk geven,
darse uno mismo, éso es amar.	zichzelf geven, dat is liefhebben.
2. Si amas como a ti mismo,	Als je de ander bemint als jezelf,
si te das a los demás,	als je je zelf geeft aan de anderen,
verás que no hay egoísmo	zal je zien dat je egoïsme altijd
que no puedas superar;	kunt overwinnen;
verás que no hay egoísmo,	zal je zien dat je egoïsme altijd
que no puedas superar.	kunt overwinnen.

11. Getuigenissen:

Café anonieme

Jihad van de liefde: een moslim van de Alevieten?

12. Uit de geloofsbelijdenis van Accra(samen)

Wij geloven in God, schepper en behoeder van alle leven, die ons roept als partners in de schepping.

Wij geloven dat God op aarde een gemeenschap tot stand brengt die gegrondvest is in het visioen van gerechtigheid en vrede.

Wij geloven dat de economie er is om de waardigheid en het welzijn van mensen in gemeenschappen te dienen, binnen de grenzen van duurzaamheid.

Wij geloven dat God ons roept om aan de zijde te gaan staan van hen die slachtoffers zijn van onrecht.

Wij geloven dat God ons roept om het roepen van de armen en het zuchten van de schepping te horen.

13. Kantikune zingt: 'Zing, vecht, huil, bid, lach, werk en bewonder... We zullen doorgaan!' (allen zingen het refrein mee)

14. De kinderen komen terug, Mededelingen & Collecte

Tijdens de collecte zingen we samen met Kantikune: 'Iedereen is van de wereld en de wereld is van iedereen!'

15. Viering van het Heilig Avondmaal & Delen van brood en wijn in de kring: (Voorgangers: Theo Mathijs, Ann Verstraelen en Lianne)

Theo U komt onze dank toe, Eeuwige God,
Overal en altijd, door Jezus Christus, onze Heer, de Messias.
Want Gij hebt ons gered uit de greep van de machten en
onder de hoede gesteld van de Zoon van Uw liefde door
wie wij ontvangen: vergeving, verlossing, vernieuwing
Zo zijn wij uw volk, tot eenheid geroepen
Omwille van uw getuigenis in een verscheurde wereld
Daarom, Eeuwige God, stemmen wij van harte in met het lied van allen
die uw naam belijden en uw Rijk verwachten, één koor in heel uw
schepping
en we zeggen het mee in ons hart: 'Heilig, Heilig, Heilig, Heer van alle machten, Hemel
en aarde zijn vol van uw heerlijkheid: Hosanna in de hoge!
Gezegend die daar komt in de naam van deze God: Hosanna in de hoge!
Komt dan want alle dingen zijn gereed (mensen worden genodigd in de kring te gaan staan)

In de kring : Ann Als wij weer het brood gaan breken, dat Gij Heer, ons geeft, leer ons dan met hem te delen, die geen deel van leven heeft.

Als wij weer de feestwijn drinken, die Gij, Heer, ons geeft, leer ons dan om te gedenken, wie een lege beker heeft.

Als wij nu de kring hier sluiten om wat Gij ons geeft, leer ons dan om vast te houden, wie geen hand in handen heeft.

Als wij weer de lofzang zingen, om wat Gij ons geeft, leer ons dan voor hem te roepen die geen stem meer over heeft.

Als wij zo de toekomst viëren, die Gij, Heer, ons geeft: leer ons dan vandaag te zorgen, voor wie zelfs geen morgen heeft.

Allen: Amen.

Voorganger :Gezegend zijt Gij, God onze Vader, en

gezegend is Jezus die komt in uw Naam,

Want Hij is uw sprekend evenbeeld, de eerstgeborene van een nieuwe schepping,
het hoofd van de gemeente, zijn Lichaam, In Hem hebt Gij willen wonen met heel
uw volheid Om wat er leeft met U en elkaar te verzoenen.

Laat Uw Geest zijn woorden vervullen, nu wij doen wat Hij ons opdroeg: Hij
heeft in de nacht van de overlevering, het brood in zijn handen genomen,
het gebroken gezegend en uitgedeeld en gezegd:

Dit is mijn Lichaam, dat voor U gebroken wordt. Doet dit zo dikwijls gij hiervan eet tot mijn gedachtenis.

Rondgaan van brood: (iedereen wacht op elkaar.)

Voorganger : We gedenken de gemeenschap met het Lichaam van onze Heer Jezus Christus.

Evenzo nam Hij de beker, nadat de maaltijd was afgelopen en Hij zeide:

Deze beker is het nieuwe verbond in mijn bloed tot vergeving van zonden. Doet dit zo dikwijls gij hieruit
drinkt, tot mijn gedachtenis.

Rondgaan van wijn. (iedereen wacht op elkaar.)

Voorganger: Wij gedenken de gemeenschap met het bloed van onze Heer Jezus Christus.

Bijeen tot zijn gedachtenis komen wij tot U o God, met dit brood en deze beker, en wij bidden U: Gedenk
het offer van de Zoon van Uw Liefde, en aanvaard ons offer van lof en dank.

Zend Uw Geest in ons midden, Vernieuw uw verbond met ons, en bouw ons op tot een Lichaam van
Liefde, dat samen met Uw Zoon, het brood breekt en deelt met ieder die hongert en dorst naar de
gerechtigheid.

Want zo wordt Uw Naam geheiligd, Zo wordt U lof en eer gebracht, God, onze Bondgenoot, gezegend voor
altijd, door Jezus Christus onze Heer, die ons heeft leren bidden, en we bidden het hem hier na: **Onze**

Vader

16. Onze Vader verborgen (samen)

Onze Vader verborgen

Uw Naam worde zichtbaar in ons

Uw koninkrijk kome op aarde

waar water, schoonheid en brood

gerechtigheid is en genade, waar

troost en vergeving is en mensen

spreken als mensen, waar

kinderen helder en jong zijn,

dieren niet worden gepijnigd,

nooit meer een mens geknecht.

Doof de hel in ons hoofd leg uw

woord op ons hart breek het ijzer
met handen breek de macht van
het kwaad.

Van U is de toekomst kome wat komt. (Oosterhuis)

Laten wij elkaar dan nu de vredesgroet geven, ten teken van de eenheid die we nastreven. **Vredesgroet.**

**17. Zegen: 'Moge de God van de
schepping ons raken'. (voorgangers)**

Moge de God van de schepping, de
God van het Verbond, ons raken met
de kracht van zijn adem, moge Hij onze
thuis zijn voor altijd, Ons behoeden bij
dag en nacht, in de zomer en in de
winter.

Moge hij ons zegenen met het heilig vuur
opdat wij wegen zouden gaan van vrede en gerechtigheid,
in de naam van de Onnoembare,
Die wij God noemen en durven aanspreken als
Vader- Moeder, Zoon en Broeder en Helende
Geest in ons midden:
Generatie na generatie.

Afsluiting: de Aäronitische zegen uit Numeri 6

18. Slotlied: 'Ahuna ya tswana li Jesu" – There's nobody like Jesus. (Zuid- Afrikaans lied)

Lianne – Ann - Theo